

## TIV'LITUR I THORNING

Mel: The Day we went to Bangor

Haj vi ikk' oss' en ret øvkæj da',  
den da', vi tog i tiv'li?  
Det regnet' slet ikk', å så fint som det gik,  
vi fik godt nok no'en myggestik.  
Pernille å mig, vi to'et som en leg,  
og Knuj var nærmest livlig.  
Vi slappet ba'r' a', al'så, det var en da'  
man godt ka' savn'.

Alt det der tiv'li, det var stil't op,  
på pladsen nej ve' Fakta.  
Vi tog or's Fiat, og den fik vi sat,  
og Knuj, han husket oss' hans hat.  
Så gik vi dernej, den tur var lidt hej,  
men hov, fik jeg nu sagt a',  
vi slappet' bar' a', al'så, det var en da',  
man godt ka' savn'.

Det var ret varm, jeg svedt' lidt min barm,  
men skidt da bar' mæ det, ikk?  
Så mig å Pernille fik os en lille  
is, mens Knuj han åj en hot dogs.  
Hen' ve' en boj mæ candyfloss stoj  
så plus'li Kis å Erik.  
De hilst' pæn på os, men det gik lidt i koks,  
de glemt' mit navn.

"Erik å Kis, undskyld, jæ' ska' tiss'",  
og så mått' jæ jo rend', jo,  
hen baj ve' en stand, mens Knuj skøj en and  
i skyjeteltet, stolt var han.  
Å jæ købt' en hat, fordi altså at,  
den sol ble' ve' å brænd', jo.  
Vi slappet' bar' a', al'så, det var en da'  
man godt ka' savn.

Der var no'en fjale' tøser der fnes,  
å no'en, der vist var slemmer'.  
Og no'en, der sku' vis' sig, det var no'en knejter,  
å den søj'ste lille spejder.  
Ham købt' jæ da en lojsejje a'.  
Den kostet' kun en femmer.  
Så fandt vi Fiatten for så sku' vi hjem å se tv.  
Vi slappet' bar' a' der i Thorning den da'  
så så'n var det.

jca

Ikk' oss'?